

Gezagdragers/Autoriteiten

Tijdens het bestuderen van dit onderwerp ben ik een andere kijk gaan krijgen dan wat mij van oudsher is geleerd.

Wie zijn de gezagsdragers volgens het Woord van HWHY?(God/Yahweh). Waar werd het gezag ingesteld? Is de regering van een land, Zijn(HWHY) gezag/autoriteit? De Romeinenbrief van Paulus is een veel aangehaald argument om te gehoorzamen aan alle gezag/autoriteit, om alles onder het gezag van “gezag” te voegen. Maar waar heeft Paulus het over in deze brief? De achtergrond van Paulus is een Farizeeër (mooie link wat ik vond op het net over [Farizeer](#)), opgeleid bij Gamaliel (Handelingen 22:3) en alleen maar in het Oude Testament en daar de gedachte ervan (delen van de Talmoed??). Hij was een wetsgeleerde!! Hij kende alle instellingen, de wet, wat YHWH ingesteld had! Veel van zijn schrijven, in de Romeinenbrief, gaat over de wet (waarvan de uitvoerders Leviëten/Priesters waren). Men moet niet vergeten dat in de tijd van Paulus het Nieuwe Testament er niet was, dit is een idee dat veel later kwam.

Bij het geven van de geboden en de instellingen waren er mensen aan wie gezag gegeven werd;

Numeri 1:53 Maar de Leviëten zullen zich legeren rondom den tabernakel der getuigenis, opdat geen verbolgenheid over de vergadering van de kinderen Israels zij; daarom zullen de Leviëten de wacht van den tabernakel der getuigenis waarnemen.

Deuteronomium 31:9 En Mozes schreef deze wet, en gaf ze aan de priesteren, de zonen van Levi, die de ark des verbonds des HEEREN droegen, en aan alle oudsten van Israel.

Romeinen 13:1 Alle ziel zij den machten, over haar gesteld, onderworpen; want er is geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God geordineerd.

2 Alzo dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie van God wederstaat; en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen.

3 Want de oversten zijn niet tot een vreze den goeden werken, maar den kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben;

4 Want zij is Gods dienaar, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees; want zij draagt het zwaard niet te vergeefs; want zij is Gods dienaar, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.

(Ex 32:26-27 Toen verzamelden zich tot hem al de zonen van Levi. 27: Een ieder doe zijn zwaard aan zijn heup;en een iegelijk dode zijn broeder, en elk zijn vriend, en elk zijn naaste!)

5 Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wil.

6 Want daarom betaalt gij ook schattingen; **want zij zijn dienaars van God**, in ditzelve geduriglijk bezig zijnde. (Tienden en offers werden er afgedragen van oogst, eerstelingen, eerstgeboren, bij een twistzaak/rechtszaak, schuldoffers enz....Daarin waren zij geduriglijk bezig, dat was hun taak, zie tekstaanhaling op de woorden priesters en Leviëten)

7 Zo geeft dan een iegelijk, wat gij schuldig zijt; schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreze, dien gij de vreze, eer, dien gij de eer *schuldig zijt*. (oa Lev.6:6; Lev 27:12)

8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die den ander liefheeft, die heeft de wet vervuld. (welke wet?)

9 Want dit: Gij zult geen overspel doen, gij zult niet doden, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis geven, gij zult niet begeren.....

In Nehemia

Neh 9:38 En in dit alles maken wij een vast *verbond* en schrijven het; en onze vorsten, **onze Levieten en onze priesteren zullen het verzegelen.**

Aan hen was het gezag gegeven en zij waren dienaars des Allerhoogsten.

Dan komt er een lijst met hun namen, zie Neh 10:1-27, dat van Levieten en priesters gevolgd door vers 29 :

Neh 10:29 Die hielden zich aan hun broederen, **hun voortreffelijken**, en kwamen in den vloek en in den eed, dat zij zouden wandelen in de wet Gods, die gegeven is door de hand van den knecht Gods, Mozes; en dat zij zouden houden, en dat zij zouden doen al de geboden des HEEREN, onzes Heeren, en Zijn rechten en Zijn inzettingen;

2 Kronieken 19:11 En ziet, Amarja, **de hoofdpriester**, is over u in alle zaak des HEEREN; en Zebadja, de zoon van Ismael, de vorst van het huis van Juda, in alle zaak des konings; ook **zijn de ambtlieden**<07860> (8802), **de Levieten**, voor uw aangezicht; weest sterk en doet het, en de HEERE zal met den goede zijn.

2 Kronieken 34:13 Zij waren ook over de lastdragers, en de voortdrijvers van allen, die in enig werk arbeidden; want uit de Levieten waren schrijvers, en ambtslieden, en poortiers.

Deuteronomium 19:17 Zo zullen die twee mannen, welke den twist hebben, staan voor het aangezicht des HEEREN, voor het aangezicht der priesters<03548>, ~~en der~~ rechters<08199> (8802), die in diezelfde dagen zullen zijn.

Wie stonden voor het aangezicht van YHWH? Wie zijn de “dienaars van God”? (Rom 13)...Alleen de priesters en dat waren tevens de uitvoerders, rechters, beoefenaars van de wet van HWHY, DIE staan in dienst van HWHY.... Lees aub Ezechiël 44

Ezechiël 44:24 En over een twistzaak zullen zij staan om te richten; naar Mijn rechten (YHWH rechten) zullen zij hen richten; en zij zullen Mijn wetten en Mijn inzettingen op al Mijn gezette hoogtijden houden, en Mijn sabbatten heiligen.

Lees AUB het hele hoofdstuk 44, Ezechiël haalt hier Deuteronomium 17 aan....

Deut 6:6 En deze woorden, die ik u heden gebiede, zullen in uw hart zijn.

7 En gij zult ze uw kinderen inscherpen, en daarvan spreken, als gij in uw huis zit, en als gij op den weg gaat, en als gij nederligt, en als gij opstaat.

Democratie versus Theocratie, wereld versus Bijbel.....

We kunnen nog gaan naar de Romeinenbrief, of het wel over een landelijke overheid heeft als gezag, dan zou je als gelovige de Bijbelse normen en waarden overboord moeten gooien enz..... Dan zijn er mensen die zeggen dat ze de overheid moeten gehoorzamen tenzij dat tegen het woord van God in gaat, oké dat mag maar daarmee is de landelijke overheid Niet “Gods” gezagdrager.

Met dit schrijven en uitleggingen roep ik niet op om ons tegen de landelijke overheid te verzetten. “Geef dan des keizers wat des keizers is en Gode wat Gods is” Mark: 12:14-17 .De Bijbelse uitleg is duidelijk over wie we ons moeten gehoorzamen. Tenslotte hebben wij en onze voorvaderen in 1Sam 8 de wereld gekozen en zullen wij daarvan de consequenties moeten dragen. Wij en onze voorvaderen hebben De Grote Koning buitenspel gezet!!!

1 Samuël 8:6 Maar dit woord was kwaad in de ogen van Samuel, als zij zeiden: Geef ons een koning, om ons te richten. En Samuel bad den HEERE aan.7 Doch de HEERE zeide tot Samuel: Hoor naar de stem des volks in alles, wat zij tot u zeggen zullen; want zij hebben u niet verworpen, maar zij hebben Mij verworpen, dat Ik geen Koning over hen zal zijn.

Kees